

MEHMET NURİ KÜÇÜKKÖYLÜ İMAM HATİP ORTAOKULU

# İNFAK

*(Allah için vermek)*

SİZE NE OLUYOR Kİ, ALLAH YOLUNDA  
İNFAK ETMİYORSUNUZ?

OYSA GÖKLERİN VE YERİN MİRASI  
ALLAH'INDIR.

(HADİD - 10)



## *Kıymetli Okuyucu!*

**N**asıp olursa bu 3. sayımız olacak. Her dönem için bülten şeklinde bir dergimiz çıkmakta ve dergimiz öğrencilerimizin yazdığı yazılardan oluşmaktadır. İçerik olarak o dönem için öne çıkmış bir konuyu merkezimize almaktayız. Bu sayımızda da infak yani Allah için harcama konusunu merkezimize aldık. Öğrenci arkadaşlarımızın bu konuya bakışlarını orijinal ve özgün bir şekilde sizlere sunma gayretindeyiz. Gayret bizden başarı Allah'tandır.

Amacımız bizlerin biraz empati yapmasını sağlamak. Kendimizi fakir, fukara, düşkün, mazlum, aç, susuz ve sefil olanların yerine koyduğumuzda onların hallerini daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyoruz. Her zaman dünyalık olarak bizden aşağıdakilere, Ahiret olarak ise bizden daha üstün durumdakilere bakmalıyız.

Kardeşlik ruhunu tutuşturacak amellere imza olması dileğiyle...

**YAYIN EKİBİNDEN...**

### **YAYIN EKİBİ:**

- Sena YAVCUŞAR - 8/C
- Beyza Ebru APAK - 8/B
- Mustafa YAVUZ - 8/S
- Mütevekkile Rana UĞUR - 8/B
- Fatma Esra SEYREK - 8/A
- Mehmet Eren EFE - 8/K
- Zeynep Nur YETER - 8/B

### **DANIŞMAN**

### **ÖĞRETMENLER:**

- Ahmet URAL
- Mustafa KEÇECİ

## YARIM HURMA BİLE OLSA

SENA SEVİM YAVCUŞAR - 8/C

**K**ıymetli Dostlar! Bir gün Peygamberimiz ve arkadaşları birlikte oturuyorlarken “**Mudar**” kabilesinden bir topluluk çıkagelir. Neredeyse çıplak vaziyettedirler.

Onları bu derece fakir görünce, Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve Sellem’ in üzüntüden yüzünün rengi değişir. Hemen bir hutbe îrad eder ve:

“...Allah şüphesiz hepinizi görüp gözetmektedir” (Nisâ: 4/1) “Ey iman edenler! Allah’tan korkun, herkes yarın için ne hazırladığına baksın” (Haşr: 5/18) ayetlerinden sonra:

“Her bir fert, altınından, gümüşünden, elbisesinden, bir sa’ bile olsa buğdayından, hurmasından sadaka versin; hatta ya-

rım hurma bile olsa sadaka versin” buyurur.

Bunun üzerine Ensar’dan bir adam, ağırlığından dolayı neredeyse kaldırmaktan aciz kaldığı bir torba getirir. Ahali birbiri ardına sıraya girer. Sonunda yiyecek ve giyecekten iki yığın oluşur. O sırada Peygamberimizin yüzü gülüyor, sanki altın gibi parlamaktadır...

Kıymetli Dostlar! Fakiriyle zenginiyle bütün herkes diyor-du Allah Rasûlü. Evet, fakiriyle de...

O fakir kişilerin perişan halini görünce üzüntüden yüzünün rengi değişmişti de üzüntüyle yetinmeyip harekete geçmişti hemen. Herkesin varını yığını getirmesini emretmişti.

Altınından... Gümüşünden... Elbisinden... Buğdayından... Hurmasından... Allah için versin!.. Hatta yarım hurma bile olsa versin diyordu, Peygamberimiz.

Âh o yeryüzünün yıldızları!.. İlklerin kahramanları onlar...

Ensardan ilkin o kişi getirmişti yığınla yardımı ve Allah Rasülü'nün yüzünü güldürmüştü. Evet ilkin o!..

Emir ağızdan çıkar çıkmaz ağırlığından dolayı kaldırılamayacak kadar sadaka getirivermişlerdi hemen. Efendimizin o nur yüzünde güller açmış ay gibi parlamıştı.

Sahabe gibi emri sorgusuz sualsiz bir çırpıda yerine getirebilmek?.. Maalesef...

Biz böyle bir emirle karşılaştık mı?!

Dünyanın bir tarafında kardeşlerimiz açlığa mahkum edilirken veya haksız yere öldürülürken biz ne yapmaktayız?!

Peygamberimiz olsaydı bu hale yüzünün rengi değişiverirdi diye aklımıza geliyor mu bilmem ama dikkatimizi başka yere vermekle sorumluluktan kurtulamayacağımız aşikâr.

Yaptıklarımız ve yapacaklarımız bu bilinci oluşturma noktasında katkıda bulunur inşallah. Allah'a emanet olun!



## YÜKSELMEK

MÜTEVEKKİLE RANA UĞUR- 8/B

**V**ermek insan olmaktır. Çevremizdekilerin fakirliği değildir mesele. Belki sıkıntılı günlerde fakirlik konusu biraz öne geçebilir. Fakat çevremizdekilerin ihtiyacı olmasa bile vermeyi iptal edebilir miyiz? Vermek, birlikte yaşamanın kanunudur.

Vermek, bir vecibedir. Vermek, kişinin başkasına iyilik yapması değil kendine iyilik yapmasıdır. Onun için verdiğinden teşekkür beklemek yerine

verebildiğim için “şükür” demek gerekir.

Vermek, bir erdemdir.

İşte, Peygamberimiz bu değeri canlı tutmak için toplumdaki herkesin zorlanmadan yapabileceği şeyleri bile “sadaka” olarak adlandırmıştır.

Sonuç olarak, dinimiz bizi “veren el” yaparak yukarılara taşımak ister. Yüceltmek, yükseltmek ister...



## AÇ MÜMİNİ DOYURAN

HAFİZE SENA ALDEMİR - 5/G

**D**inimiz yardımlaşmaya büyük önem veriyor. Bu konuda aklıma gelen ilk söz Peygamberimizin şu sözüdür: **“Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.”**

Şu dönemde buna vereceğim en güzel örnek Suriye olacaktır. Allah’a şükür bizim burada her şeyimiz var. Orda insanlar aç, susuz, elbisesi yok. Perişan bir haldedirler. Bir tarafta savaş diğer tarafta soğuk. İnanın içim sızlıyor. Ve diyorum ki neden

bu insanlara yardım etmiyoruz?

Peygamberimiz dememiş mi? “Bir mümin aç bir mümini doyurursa Allah da o kimseyi cennet nimetleriyle doyuracaktır. Yine bir mümin elbise ihtiyacı olan bir mümini giydirirse Allah da ona cennet elbiselerinden giydirecektir.

Lütfen bu sözlerime kulak verin ve çevremizdeki insanlarla paylaşma sevincini yaşayın.

## EBU DAHDAH

AYŞE RANA KÜÇÜK - 8/B

**F**akir çocukların gözlerine takılıyordu bahçelerine sarkan komşularının hurma ağaçları. Komşuları da cimrimi cimriydi. Her sabah gelir, kapılarının önüne dökülen hurmaları toplar, çocukların ellerindekini ise zorla alırdı. Bu konu babalarının zoruna gitmişti de Peygamberimiz (s.a.s)'e bildirmişlerdi.

Peygamberimiz durumu öğrenince bahçe sahibini çağırıp o ağacın meyvelerini eğer çocuklara tasadduk ederse dua edeceğini Allah'ın kendisine cennette bir hurma bahçesi vereceğini müjdeledi. Sessiz kaldı adam büyük bir fırsatı kaçırdığının farkına varmadan. Bunu duyan Ebu Dahdah hayrete düştü nasıl veremezdi bir tanecik ağacı. Peygamberimizin tavsiyelerini hayata geçirmeyi amaç edinmiş, müjdelerine kulak vermiş bir sahabeydi Ebu dahdah.

Ebu Dahdah hemen cimri adamın yanına gidip kendisinin (100 hurma ağaçlı) bahçesine karşılık o bir ağacı almak istedi. Cimri adam büyük kar etmenin sevinciyle(!) verdi hurma ağacını. Ebu Dahdah koşarak peygamberimize gelip 'kabul buyurun ben satın aldım ağacı' dedi. Rasulullah Ebu Dahdah'ı tercihinden dolayı tebrik etti. Ebu Dahdah evine dönüp eşine durumu anlatıp bahçeyi sattığını söyleyince eşi 'Bu ne güzel bir ticaret' deyip boynuna sarıldı.

Bire yüz vererek cenneti hedeflemiş bir sahabe olan Ebu Dahdah hakkında peygamberimiz 'Cennette Ebu Dahdah için dikilmiş nice ağaçlar vardır' diyor.

Günümüzde Ebu dahdah gibi hareket edenlerin sayısının artmasını diliyor, çalışmalarımızın buna zemin oluşturmasını temenni ediyorum.



## VER

SALİHA BERKSOY - 8/C

**H**er zamankinden daha fazla birbirimize ihtiyacımızın olduğu ve daha çok sevgiye ihtiyacımızın bulunduğu şu günlerde **“Sev kardeşim; sen, sev!”**

Bizleri bir binanın tuğlaları, bir vücudun uzuvları diye tarif eden peygamberimizin sözlerini kavradığında **“Tut elimi kardeşim; sen, tut!”**

Vermenin bir yücelik olduğunu, veren elin alan elden üs-

tün olduğunu anladığın zaman **“Yürü kardeşim; sen, yürü!”**

Vermek için zengin olmanın şart olmadığını, verebilme duygusunu geliştirmede için nice zenginlerin mallarının azını bile veremediklerini bildiğinde **“Ver kardeşim; sen, ver!”**

Birlik ve kardeşlik duygusunu artıracak amellere Allah'ın rızasını kazanmak için **“Koş kardeşim; sen, koş!”**







## HABERDAR OLMA

MEHMET AKİF KÜÇÜKKUŞCU - 81

**B**ismillahirrahmanirrahim. Başlangıç sözümüzü söyledikten sonra asıl konumuz olan iki dünyada da işimize yarayacak erdem; Birbirinden haberdar olmak. **“Müslümanlar vücut gibi değilmiydi?”** asıl konumuz işte bu.

Bizimle gelen nedir? Kısaca deyip de uzun bir paragraf yazacağız ama olsun o kadar da yani. Bizimle gelen yediğimiz değil, yedirdiğimizdir. Bu konu hakkında tam olmasa da bilgilerimi sizinle paylaşayım:

“Bir gün Peygamberimiz kurban keserler, eve gelince Ayşe annemize sorar: Kurban-

dan bize kalan nedir? Hz. Ayşe: Bir but(bacak-omuz) kaldı, der. Peygamberimiz: Hayır, bize kalan but haricinde dağıttığımızdır.” Bizim bunun üstüne pek söz söylememize gerek kalmadı.

Komşumuzdan akrabamızdan haberdar olmamız gerekmez mi? Nerdeyse hepimiz bu soruya doğru cevap verir ama ilmi ile amel edene de pek rastlanmaz. Çoğumuzun aklına şu hadis gelmiştir: “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.” Bu hadis biraz özel oldu, az genele çekelim konuyu. Yine aklıma gelen bir hadis var tam olmasa da “Komşumuz Müslüman değilse

de onla komşuluk hakkı vardır. Eğer o kişi akrabamız ise o kişi ile hem akraba hem de komşuluk, Müslüman ve akrabamız ise hem komşuluk hem akrabalık hem de Müslüman kardeş hakkı vardır.” Bu hadis uygulanıyor mu? Pek değil. Şimdi; komşu, İslam kardeşliği ve akraba ilişkileri azaldı. Bunun sonucunda AVM’ ler doldu taştı. Akrabalık, komşuluk bitti. “Selam” bitti. Bu bölüm uzun uzadıya gidecek sıkılanınız çok olacağı için kısa kesiyorum.

Hazır selam demişken selam da birlik beraberlik yardımlaşmanın en önemli kısmını oluşturuyor. “Aranızda selamı yayınız “ diye hadis vardı sanki. Doğru değil mi? Asıl konumuza dönelim. Selam verelim, selam

alalım. Bir büfeye girersin selam verdin almadı, içimizden alıveririz. Başka zaman başka yerde yine büfeye girer selam vermezsin. Büfeci amca: selam vermeyi unuttun galiba, dedi mi mahcubiyet dolar içine. Ama olsun o kişiler böyle selamı yaymaya öğretmeye uğraşsın, nasılsa Allah’ım mükâfatını verir. “Belki yarın belki yarından da yakın”

Bu konuyu hepimiz biliyoruz zaten. Ben daha fazla uzatmadan selam, komşu, akraba; kısaca birbirimizden haberdar olmamız gerekir. **HABERDAR OLMAMIZ GEREK!**

Eskiden insanlar yaşamını İslam’a göre şekillendirdi ama şimdi dinini yaşamına göre şekillendiriyor. Bu zor dönemde Allah’a emanet olun.





## DEĞERLERDEN EN GÜZELİ

**MUHAMMED BAYRAM** - 8/L

**P**aylaşmak... İnsanı insan yapan değerlerden en güzelidir. Fedakarlığı, sevgiyi, hoşgörüyü içinde barındıran bir değer. Unutulduğunda tüm insanlığı, insan olmanın unutulacağı bir değer...

Bir değer ki, değerlerin en değerlisi. Dinimizin gereklerinden olan paylaşmak binlerce yıldır insanları düzene sokuyor. Toplumda adalet sevgi barış ortamı sağlıyor. Başkaları için kendi çıkarlarından geçmeyi ben olmayı, biz olmayı benimsetiyor. Adeta

insanlığın göz bebeği peygamberimizin şu sözleri çınlıyor kulaklarımda: “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.”

Düşünsenize mutluluğu, hüznü, açlığı, tokluğu toplumca yaşadığımızı. Herkesin herkesi sevdiğini. Düşüncelerini, duygularını herkesin herkesle paylaştığı bir toplum olmak değil mi insanlığın tek çıkar yolu? Hepimizin derdi bir olursa kimsenin bir derdi kalmaz. Burada kazandıklarımızı paylaşalım ki cennette bizimle paylaşsın...



## SÖZÜN BİTTİĞİ AN

H. BUĞRA GÜLDALI -8/L

**B**üyüklerimiz ne demiş “Bir Belin nesi var iki elin sesi var”, “Ne verirsen elinle o gider seninle”, “Komşu komşunun külüne muhtaçtır.” Aslında düşününce çok mantıklı geliyor. Yardımlaşmak, paylaşmak insana huzur verir. Cimrilikse hayatı bozar. Komşu komşusuna, dost dostuna, arkadaş arkadaşına cimrilik yaparsa bu hayat dayanılmaz hale gelir.

Size bir hikâye anlatayım. Bir aile varmış. Aile her yemekten sonra televizyon izlemiş. Bir akşam haberlerde

Afrika'daki açlık çeken insanları görmüşler. Hepsi çok etkilenmiş. Ertesi gün televizyon bozulmuş. Usta çağırılmış evin babası. Usta televizyonu açınca içerisinde ekmeğin parçaları görmüş. Baba bunu küçük kızının yapmış olabileceğini düşünmüş. Ona bunu neden yaptığını sormuş. Kız ise şu cevabı vermiş: “Afrika'daki çocukları görünce onların acıktıklarını düşündüm. Bu yüzden onlarla ekmeğimi paylaşmak istedim.” demiş. Baba duygulanmış ve kızıyla gurur duymuş.



## PAYLAŞMAKLA BİR ŞEY KAYBEDİLMEZ

ŞULE KARA -8/D

İnsanları birbirine bağlayan, birbirlerini sevmelerini sağlayan en temel duygulardan biridir paylaşmak ve yardımseverlik.

Her insan yardımsever olabilir. Çünkü her insanda bir acıma duygusu vardır ve bu duyguyla hareket ettiğinde birilerine yardım etmek ister. İnsanlar birilerine yardım ettiğinde bir şey kaybetmez. Mevlana'nın şu sözü bunu vurgular: "Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez." Evet, anlaşıldığı gibi yardım etmekle bir şey kaybedilmez. Ve bunu anlayan kişi zaten gitgide yardımsever olur.

Yardımseverlikle alakalı verilebilecek örneklerden biride öğretmenlerimizdir. Neden bu örneği verdim? Çünkü öğretmenlerimizin bizim için yaptığı yardımlar göz ardı edilebilecek bir şey değildir. Onlar yeri gelir sırdaşımız olur, yeri gelir anne-babamız olur,

yeri gelir arkadaşımız olur. Onlar bize yardım etmek için ellerinden geleni yaparlar. Sınavlara hazırlanmamızda en büyük yardımcımız onlardır. Nasıl çalışmamız gerektiğini bize onlar anlatır. Ya da iyi bir okula gidebilmemiz için çabalar dururlar. Bazen olur ek dersler yaparlar. Peki, onları buna zorlayan bir şey var mıdır? Hayır, yoktur ama onlar bize yardım edebilmek için tüm bunları yaparlar. Bizi tanımayan ailemizden biri olmayan birisinin bunları yapabilmesi gerçekten zor bir iştir ve onlar bunu gerçekten

çok iyi yaparlar. Bir insan, tam tanımadığı birinin neden iyi bir okula gitmesi için uğraşsın ki? Bir insan çocuğu olmadığı halde başka birisinin yardımına neden koşsun ki? Bir insan akrabası bile olmadığı birinin neden sırlarını saklasın ki? İşte tüm bu sorulara verilebilecek tek bir cevap vardır: O da yardımseverlik duygusudur.

Özetle insan yardım ettikçe bir şey kaybetmez. İnsan yardım ettikçe insan olma şerefine ulaşır. Ayrıca yeni arkadaşlar, yeni insanlar ve yeni samimiyetler yoldadır...





## SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KULÜBÜ'NDEN:

**2**016 - 2017 eğitim - öğretim döneminde Mehmet Nuri Küçükköylü İmam Hatip Ortaokulu ve Selçuklu Belediyesi işbirliğiyle Suriye'ye 100 koli gıda yardımı, 10 koli giysi yardımı yapılmıştır.

Ayrıca çevremizdeki fakirler için de gıda ve giysi yardımları yapılmıştır. Halen de yardıma devam etmekteyiz.



## UNUTMA

**BÜŞRA GÜR** - 8/C

Ailen var yiyecek yemeğin var

Başını sokacak bir evin var

Peki ya olmayanlar?

Aç susuz kalanlar

Oruç tuttuğunda yemeğe saldıran sen

Unutma!

Günlerce yemek yemeyenler var

Unutma!

Üzerinde bomba patlayanlar

Korkuyla hayat yaşayanlar var!

Sadece düşün,

Seni onlardan ayıran ne?

Sanma ki bu sadece onların imtihanı

Zarar vermiyorsun diye

Duyarsız kalmaya hakkın mı var?

Unutma!

Senden yardım bekleyen

Milyonlarca el var!





## SENİ BEKLEYEN

**ZEYNEP ZÜLÂL ÖZEL** - 8/C

Ben Suriyeliyim seni bekleyen  
Bomba seslerinden muzdarip sevgisiz, ilgisiz, yalnız ve aç  
Ben Filistinliyim seni bekleyen  
Silah seslerinden muzdarip gözleri yaşlı,  
yanakları nemli, dipsiz bir çukur gibi  
Kendi öz vatanında hapisanede bir mahpus gibi  
Ben Iraklıyım seni bekleyen  
Sevgiden, şefkatten uzak  
Kırılmış kolum kanadım düşmüşüm kalkamam yerden  
Gelmediği sürece yardım bir elden  
Ben Afrikalıyım, ben Somalili, ben Yemenliyim  
Coğrafya sınırlarını kaldır aç yüreğini yiğidim  
Ben seni bekleyen çocuğum bu dünyada  
Birlikte girmek için Rabbimin va'dettiği hayata



## BİLİRMİSİN

**ZEHRA NUR ARIK** -8/C

Bilirmisin!

Evinde rahatça uyurken...

Bomba sesiyle uyananları...

Burnunu kıvrırken elindekilere

Bunları arayan mazlumları?

Bilirmisin!

Açlığın ne olduğunu

Günlerce bir şey yememenin acısını

Midenin sırtına yapıştığını?

Bilirmisin!

Susuz kalmayı

Bir yudum bile su bulamayıp yutkunamayayı?

Bilirmisin!

Oyuncağı olmayanları

Sokakta oynayamayanları

Hem sen bilirmisin!

Bundan daha büyük bir acıyı

Senin olmadığın şekilde

Öksüz ve yetim olmayı...



## ALLAH VEREN KULUNU SEVER

**MELİHA BEYZA ACAR** -8/B

Fakiri aç bırakma,  
Kendi elinle kendini tehlikeye atma  
Sadaka vermeye alış  
İster bir gülüş, ister bin kuruş  
Allah veren kulunu sever  
Verdiğin sana misliyle geri döner  
Bir taşı kaldır bir tebessüm yolla  
Bundan daha kolay yok bu dünyada  
Deste deste paralar  
Ne verir sana bu dünyada  
Ahirete götürmek istiyorsan  
Ver fakire fukaraya





# GÜNÜMÜZ

*NİSA GÜL AKPINAR - 8/B*

*Medeniyet açlığa göz yummak mı?*

*Saygınlık, onur haysiyet değil de para mı?*

*Zenginde fakirin hakkı kalır olmuş*

*İnsanlar birbirlerini tanımaz yardım etmez olmuş*

## ARTACAK

**M. BETÜL YILMAZ** - 8/B

Uzat bir yardım eli doyur bir fakiri  
Okşa bir yetim başı sevindir aç susuz garibi  
Malın mülkün yok tamam sevginde mi yok paylaş  
Dert ortağı olursun belki ya da iyi bir arkadaş

Sanma ki verdiğinde eksilecek bir şeyin  
Aksine artacak hem malın hem sevincin  
Paylaştıklarınla için huzur dolacak  
Sadece bu da değil sevabın da artacak





NE OLACAĞIM

TUĞÇE ERTEN -8/A

İnsan korkak olmadan, elindekini vermeli.

Ne oldum değil de, ne olacağım demeli.

KARDEŞİNMIŞ MEĞER

ZEHRA BAŞARI -8/A

Yardım et muhtaçlara  
Harcama paranı ıvır zıvıra  
Belki devran döner sana  
Bir gün muhtaç olursun ona  
Sen paylaşırsan eğer  
Afrika'daki seni sever  
Kalbin ısındıysa eğer  
O senin kardeşinmiş meğer

## HUZURLU KALP

**AHMET EMİR ERKMEN - 7/M**

Yardım et sana da yardım eden olsun  
İhtiyacın olduğunda paylaşanın olsun  
Paylaş ki yüzler gülsün karınlar doysun  
Kırık kalpler sevinçle dolsun.  
Yardım etmek rencide etmek değil  
Karşıdakini mutlu etmektir.  
Paylaşmak övünmek için değil  
Karşıdakini sevindirmektir.  
Yardım eden kalp huzurlu  
Yardım alan kalp mutludur.  
Paylaşmak malı eksiltmek değil  
Dostlukları artırmaktır.



## BİR TEBESSÜME

**MUHAMMED TALHA KARAKAYA** - 7/M

Üstünmüş veren el alan elden  
Rabbim böyle buyurmuyor mu?  
Paylaşmayı bilirsen eğer  
Severim kulum demiyor mu?  
Öyle dualar var ki arşta yankı yapar  
Çaresiz muhtaçlar hep üzgün hep ağlar  
Yardımseverlerdir bu çığlığı duyanlar  
Kesilmesin hiç yoksullara yardımlar.  
Verdi rabbim sana çokça dünya malını,  
Paylaş be kardeşim yıkma âhir dünyanı,  
Duyalım birlikte bu lezzeti, bu aşkı  
Yarına senedimiz yok, kalmasın fakirin hakkı.  
Yapamazsan bir yardım gülüver kardeşine,  
Güler yüz de sadakadır bu da olur mu deme  
Muhtaçtır her insan  
Bir tebessüme, bir sevgiye





## CENNET'TE BULUŞALIM

**HÜSEYİN EMRE ÜLKER** -7/0

Büyük bir erdemdir paylaşma  
Sakin bencillik yapma  
Bir demeyelim paylaşalım  
Gel, Cennet'te buluşalım.  
Bak, biri yolda kalmış  
Ayağı taşa takılmış  
Zor değil yardımlaşalım  
Gel, Cennet'te buluşalım.  
Dönmeyelim bu yoldan  
Sürdürelim davamızı candan  
Paylaşalım, yardımlaşalım  
Gel, Cennet'te buluşalım



## UZAT ELİNİ

**ELİF DEMİREL** - 8/A

Gönlünün ferahlaması

Yüzünün gülmesi

Sevginin saygının barışın artması

Sofranın bereketlenmesi

Huzurun oluşması

Doğanın canlanması için

Yetim, öksüz, fakir,

kimsesiz ayırım yapmadan herkese uzat elini...





ALLAH TUTSUN ELİNDEN

**ASUDE ÖZESKİCİLER** - 8/A

Mümin kardeşinin sana ihtiyacı var  
Suriye’de, Filistin’de, kendi ülkende...  
Duymuyor musun hiç seslerini?  
Yardım istiyorlar senden, ürkekçe.  
Sen de onları geri çevirme  
Sıkıca tut ellerinden  
Âhret gününde de  
Allah tutsun elinden





## ÇAL KAPISINI

**CENNET UYSAL** -8/1

Allah için paylaş malını, paranı  
Göreceksin mutluluğun seni de sardığını  
Uzarlarda arama ihtiyacı olanı,  
Kaldır kafanı, bulursun yardıma muhtaç olanı.  
Bacasında duman tütmeyen evlerin  
Çal kapısını, gir düşkün gönüllere  
Aç, susuz, bitap düşmüş biçarelere  
Dolsun yüreğin sevgi ve huzur ile.



## YAKIŞAN

**BERKENUR KURT** - 8/B

Bir yanda açlıktan ölen insan  
Diğer yanda zevki sefada olan  
Duymazlıktan gelip göz yuman  
Yakışır mı bu? Ey Müslüman!  
Kendini düşünüp vicdansız olma, sen  
Az çok demeyip Allah için verebilersen  
Tüm insanları kardeş bilir; sevebilersen  
Sana yakışan budur, ey Müslüman!  
Evsiz, barksız sokakta kalanı  
İmanı olan korumaz mı?  
İnsanlık yok olmaz sahip çıkarsan  
Sana yakışan budur, ey Müslüman!



## OLSAYDIM

Uzak diyarlardan kopup gelen, nesillere yön veren  
Bir yardım türküsü olsaydım en içteninden  
Gönülden gönüle bir yol bulup ses veren, gönülleri mest eden  
Kimsesizlerin kimsesi olabilseydim inceden.

Yollar aşan, yoksullar kucaklayan  
Öksüzün, yetimin başını okşayan  
Kanayan yaralara merhem olan  
Bir çare olsaydım inceden

Naçar olanlara koskoca bir umut olan,  
Yoksullarla ekmeği tuza banıp umudu paylaşan,  
15 Temmuz akşamında vatan aşkıyla yanan  
Bir Ömer Halisdemir olabilseydim inceden

Ben Anadolu'da Konya gibi gönüllere çağlayan,  
Ankara gibi sesini dünyaya duyuran,  
İstanbul gibi gönüllere ilham olan,  
Şehirlerin dili olabilseydim inceden

Yüreklerde şefkat rüzgârları estiren  
Dillerde vatan aşkını söyleten,  
Komşusu aç iken tok yatmayanlara selam eden  
İçli bir dua türküsü olsaydım inceden  
Mehmet AKÇAR  
Türkçe öğretmeni

## GÜN UZAK

**AHMET URAL** | Din Kültürü Öğretmeni

Nedir bu ıęlık, bu feryat? Bu sakın gecede?  
Boęuluyor sanki gülmeler ve planlar içinde,  
Kaplamiş da bırakmıyor gitmiyor kasvet;  
Gözlerde, gönüllerde, yüreklerde en derinde...

Anne ve acıktım diye ağlayan bir çocuk;  
Gözler çukur, karnı boş ve çökük,  
Sahip bekler, şefkat diler gökler,  
Sefalet hakkın(!) gece bekçin... gün uzak...

Yıkılası dünya, hayaller hepten buz tutmuş,  
Oyuncakları gökyüzünde, kucakta soęuk;  
Gözlerini gözlerime dikme çocuk!  
Babalar sessiz, bombalar sessiz, ufuklar...

O yok diye sahiplenme acıları, terk et!  
Ölmekten ümidini kes, yaşaman kader,  
Ters yüz olmuş bak, kime ne adalet?!  
Büyüyor senle birlikte o mahpus zafer

Yokluęunu gizledim diye toprak küskün bana  
Ruhuna kazınmış masumiyeti istiyor, verme!  
Bezginlik fişegini doldurup atarsan bir kere  
Ulaştırmaz seni bu yol, yoldakilere...

Adını anmak gereksiz, kutlu sözler varken  
Tut onları hasretle, büyütmene bak!  
Dinlemez taşar istemesen de, duygulara inat  
Gönder duaları yalnızlığına katarak!

Yardıma çağır seher nefesini, dönme ardına!  
Pişmanlık ordusu yolda, bekle görürsün!  
Ne zamandır bilenir dudaklar intikama,  
Barışı koklat o yalancı sabahın aydınlığına...



## İNFAK İLE İLGİLİ AYETLER

**Bakara:261** -Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, bir tanenin durumu gibidir ki, yedi başak bitirmiş ve her başakta yüz tane var. Allah, dilediğine daha da katlar. Allah'ın rahmeti geniştir. O, her şeyi bilir.

**Bakara:262** -Allah yolunda mallarını infak eden, sonra verdiklerinin arkasından başa kakmayı, gönül incitmeyi uygun görmeyen kimselerin Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar, üzülmeceklerdir.

**Bakara:273** -Sadakalarınızı, kendilerini Allah yoluna adanmış olan fakirlere veriniz. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmaya güç yetiremezler. Utangaç olduklarından dolayı, bilmeyenler, onları zengin sanırlar. Oysa sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük yapıp kimseden bir şey de isteyemezler. Ne türden bir iyilik yaparsanız, şüphe yok ki, Allah onu bilir.

**Münafikûn:10** -Birinize ölüm gelip de: “Rabbim, beni yakın bir süreye kadar erteleyeseydin de sadaka verip iyilerden olsaydım!” demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan (Allah) için harcayın.

## İNFAK İLE İLGİLİ HADİSLER

-“İnfak et, sayıp durma, Allah da sana karşı nimetini sayıp esirger. Paramı çömlekte saklama, Allah da senden saklar. <sup>Buhârî</sup>

Resul-i Ekrem'in ailesi bir koyun kesmişlerdi. Peygamber (s) bir ara:

- “Ondan geriye ne kaldı?” diye sordu. Hz. Aişe:- Sadece bir kürek kemiği kaldı, cevabını verdi.

Bunun üzerine Hz. Peygamber;- “Desene bir kürek kemiği hariç, hepsi duruyor!” buyurdu. <sup>Tirmizî</sup>

-Sizden her bir kişi ile kıyamet gününde Rabbi muhakkak ki konuşacak ve onunla kendisi arasında tercüman da bulunmayacaktır. Sonra o kişi sağ tarafına bakacak ve ancak takdim ettiği şeyi görecektir. Sonra sol yanına bakacak ve ancak takdim ettiği şeyi görecektir. Sonra yüzünün doğrultusuna bakacak ve kendisini ateş karşılayacaktır. Resulullah (s) tekrar buyurdu ki: “Her kim ki yarım hurmayla dahi olsa, yüzünü cehennem ateşinden korumaya çalışsın.” <sup>Tirmizî</sup>